



ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ				
Έτος	Αλβανία	Λοιποί	ΣΥΝΟΛΟ	ΑΠΕΛΑΣΕΙΣ
2007	66.818	45.546	112.364	17.077
2008	72.443	73.894	146.337	20.555
2009	63.563	62.582	126.145	20.342
2010	50.175	82.349	132.524	52.469
2011	11.743	87.625	99.368	17.279
2012	10.602	66.276	76.878	22.117
2013	15.389	27.613	43.002	26.186
2014	16.751	60.412	77.163	27.789

ΠΗΓΗ: Στοιχεία ΕΛ.ΑΣ. και υπουργείου Εσωτερικών

## προσφυγικού ρεύματος

χική πρόθεση να επεκταθεί η πρακτικά στους υπόλοιπους χώρους φιλοξενίας έφεραν την κυβέρνηση αντιμέτωπη με τις συνέπειες της ίδιας της επιλογής της: Περιφερόμενοι σε πόλεις και νησιά παράνομα εισελθόντες ξένοι, στην ουσία ένας ακαρτογράφος πληθυσμός, δεν έχουν όχι μόνο την προοπτική να προωθηθούν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά ούτε δυνατότητα διασφάλισης των στοιχειωδών, παρά μόνο την πολυτέλεια να «λιάζονται», όπως ανέφερε και η αρμόδια υπουργός Τασία Χριστοδουλοπούλου. Οπως σημειώνουν στην «Ε» από τις Βρυξέλλες, κόνδυλια έχουν προβλεφθεί για την Ελλάδα, αλλά η χορήγησή τους προϋποθέτει την ύπαρξη υποδομών. Από την άλλη, όσες αδύνατον και να υπάρχουν, είναι αδύνατον για τη χώρα να φιλοξενήσει εσαεί όλους

όσοι έχουν έρθει και όλους αυτούς που θα έρθουν. Μία κρίσιμη παράμετρος σε ό,τι αφορά την Ελλάδα είναι η Τουρκία. Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που φτάνουν στα ελληνικά νησιά προωθούνται μέσω της γείτονος από κυκλώματα δουλεμπόρων, στα οποία η κοινή δράση μεταξύ εγκληματικών οργανώσεων και τουρκικών μυστικών υπηρεσιών θεωρείται βέβαιη από τις ελληνικές Αρχές, οι οποίες έχουν και τα σχετικά ντοκουμέντα. Η, δε, συμφωνία επαναπροώθησης είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό «κλινικά νεκρή». Η μόνη πρόωθηση που γίνεται είναι από τα τουρκικά παράλια στα ελληνικά νησιά. Και λόγω του Δουβλίνου II η άφιξη των μεταναστών σε ελληνικό έδαφος σημαίνει το τέλος της διαδρομής.

## Για μία συνολική πολιτική στο μεταναστευτικό

γράφουν οι ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ και ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΟΒΟΣ\*

Γενικά η μεταναστευτική πολιτική θα πρέπει να είναι επλεκτική και να δίνει απάντηση στα εξής ερωτήματα: α) Πόσοι νόμιμοι μετανάστες θα πρέπει να εισέρχονται στη χώρα, για πόσο χρονικό διάστημα και σε ποιους κλάδους; β) Τι είδους μετανάστες θα πρέπει να παίρνουν τις άδειες εισόδου και εργασίας; γ) Με ποιο σύστημα θα γίνεται η επιλογή τους;

Βασικό κριτήριο της μεταναστευτικής πολιτικής της Ελλάδας θα πρέπει να είναι η αύξηση της οικονομικής ευμάρειας των πολιτών της χώρας, χωρίς, όμως, να παραβλέπονται οι παράμετροι της εθνικής ασφάλειας και της κοινωνικής συνοχής. Εξυπακούεται ότι, αν η παράνομη μετανάστευση δεν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, τότε η οποιαδήποτε προσπάθεια μεταναστευτικής πολιτικής είναι καταδικασμένη σε αποτυχία και τα οποιαδήποτε οικονομικά και κοινωνικά οφέλη από μια οργανωμένη μεταναστευτική προσπάθεια θα εξανεμισθούν.

Το βασικό σφάλμα της μεταναστευτικής πολιτικής διαδοχικών ελλαδικών κυβερνήσεων ήταν η πραγματοποίηση αλληπάλληλων εκ των υστέρων νομιμοποιήσεων (το 1998, το 2001, το 2005 και το 2007). Ετσι, όμως, επιβαρυνόταν η παραβίαση του νόμου από τους μετανάστες και τους διακινητές τους, αλλά και από τους εργοδότες που απασχολούσαν παράνομους αυτούς τους μετανάστες.

Με την πρακτική αυτή, η Ελλάδα έδωσε ένα σοβαρό κίνητρο στους παράνομους μετανάστες να προσπαθήσουν να εισέλθουν στη χώρα μας με οποιονδήποτε τρόπο, με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή και εκείνοι θα νομιμοποιούνταν. Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής ήταν η αύξηση της εισροής παράνομων μεταναστών με κάθε εκ των υστέρων νομιμοποίηση.

Η νέα κυβέρνηση ήδη φαίνεται πως βαδίζει σε λάθος κατεύθυνση στο θέμα αυτό. Ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Πανούσης πρότεινε να δοθεί άδεια εργασίας με εξάμηνη αναβολή απέλασης στους παράνομους μετανάστες που αφήνονταν ελεύθεροι από τα κέντρα κράτησης («Αυγή», 21/2/2015), ενώ πρότεινε ουσιαστικά και την κατάργηση της συνθήκης Σένγκεν, τονίζοντας: «Εγώ θα άνοιγα τα σύνορα, να πάνε 500.000 σε άλλες χώρες, να δούμε πόσο θα ευαισθητοποιηθεί η Ευρώπη γι' αυτό» («Αυγή», 19/2/2015).

Από την άλλη, η αναπληρώτρια υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Τασία Χριστοδουλοπούλου φαίνεται να απεμπολεί την ίδια την έννοια της φύλαξης των συνόρων, καθώς σε πρόσφατη συνέντευξή της («Εφημερίδα των Συντακτών»,

10-12/4/2015) ανέφερε: «Η αναχαίτιση στη θάλασσα σημαίνει κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή... Όσοι φωνάζουν πρέπει να απαντήσουν αν θέλουν να πνίγουμε τους ανθρώπους. Άλλη επιλογή δεν υπάρχει». Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η κυρία Χριστοδουλοπούλου στην ίδια συνέντευξη δήλωσε: «Προφανώς, δεν χωράνε και οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, γιατί δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας και δομές. Αλλά αυτό δεν λείπει τίποτα. Πρέπει να καταλάβουμε πως η προσφυγιά και η μετανάστευση είναι οικουμενικό πρόβλημα, μετά ευρωπαϊκό και στο τέλος ελληνικό».

Προφανώς το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης έχει σημαντική ευρωπαϊκή διάσταση και για να αντιμετωπισθεί είναι απαραίτητη μία συνολική παρέμβαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό, όμως, δεν αναιρεί τις ευθύνες που έχει κάθε κράτος για τη φύλαξη των συνόρων του και για την εικόνα που δίνει στον έξω κόσμο.

Τα χειρότερα, όμως, εξελίσσονται τις στιγμές αυτές, καθώς η πλέον καθημερινή εισβολή «παράτυπων» από την Τουρκία έχει πάρει διαστάσεις ασαφούς πλημμύρας μέσα σε λίγες εβδομάδες. Χρόνος για «μακροπρόθεσμες λύσεις» δεν υπάρχει.

Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει «ατύπως» να αναλάβει μονομερείς ενέργειες αμέσως, με στόχο την απομείωση της καταστάσεως (RIEAS, 15/04/2015).

Πρώτο (και προφανές) μέτρο πρέπει να είναι η διευκόλυνση με όλα τα μέσα όλων των «παράτυπων»

που διακαώς προσπαθούν να προσεγγίσουν τον «ανεπτυγμένο» πυρήνα των «εταίρων» της Ελλάδος. Η επιθετική αποτροπή πρέπει να αντικαταστήσει πλήρως τις «ανθρωπιστικές» επιχειρήσεις, ιδίως κατά θάλασσα. Εν όψει, μάλιστα, του γεγονότος ότι η «φιλή» Τουρκία κάνει το παν για να υπονομεύσει την ελληνική ασφάλεια διά των «παράτυπων».

Ουδείς γνωρίζει αυτή τη στιγμή, π.χ., αν υπάρχει ειδικός σχεδιασμός αποτροπής έκρυθμων καταστάσεων με πρωταγωνιστές τους «παράτυπους».

Ουδείς, επίσης, γνωρίζει αν οι δυνάμεις εσωτερικής ασφαλείας, περιλαμβανομένων και των Ενόπλων Δυνάμεων, έχουν κατάλληλες διαταγές και προετοιμασίες για όλα τα ενδεχόμενα.

Η απειλή, λοιπόν, θα μεγαλώνει ταχύτατα τις επόμενες ημέρες και η ταχύτητα αυτή θα εξελίσσεται αντιστρόφως προς τη διάθεση του «επίσημου κράτους» να κινηθεί αμέσως και με αποφασιστικότητα.

\* Ο Δρ. Γιάννης Νομικός είναι διευθυντής του Research Institute for European and American Studies (RIEAS). Ο Γιάννης Κολοβός είναι Research Associate του RIEAS σε θέματα μεταναστευτικής πολιτικής.



**Πρέπει να καταλάβουμε πως η προσφυγιά και η μετανάστευση είναι οικουμενικό πρόβλημα, μετά ευρωπαϊκό και ελληνικό...**