

Η ΠΡΟΙΟΥΣΑ ΙΣΛΑΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Φραγκούλης Φράγκος

(Επίτιμος αρχηγός του ΓΕΣ, πρώην υπηρεσιακός υπουργός Εθνικής Αμυνας)

Copyright: <https://www.kathimerini.gr/850302/opinion/epikairothta/politikh/h-proioysa-islamopoihsh-ths-elladas> Καθημερινή Εφημερίδα - **21.02.2016**

Μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ και τη μεγάλη ροή μεταναστών από τις ανατολικές χώρες προς τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, η Ευρώπη σχεδόν από τις αρχές του 21ου αιώνα βιώνει και πάλι έντονες μεταναστευτικές ροές. Η επέμβαση στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, αλλά κυρίως οι εξεγέρσεις της Αραβικής Άνοιξης στη Βόρεια Αφρική και τη Μικρά Ασία, από το φθινόπωρο του 2010 εξώθησαν ανθρώπινες μάζες στην αναζήτηση ενός καλύτερου μέλλοντος.

Οι νέες μεταναστευτικές ροές εμπεριέχουν έναν μεγάλο κίνδυνο, την ισλαμοποίηση της Ελλάδας. Οι μουσουλμάνοι στην Ελλάδα το 2010 αριθμούσαν 500.000 και έως το 2015 είχαν αυξηθεί σε 610.000 (αύξηση 20%), ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, που αποτελείται από τους γηγενείς Έλληνες μουσουλμάνους, αριθμούσε 114.000. Η πρόσφατη αλλαγή της μεταναστευτικής πολιτικής της Ελλάδας, που σηματοδεύτηκε από τη θέσπιση νέων ελαστικών κριτηρίων απονομής της ελληνικής υπηκοότητας, σε συνδυασμό με την απόφαση της κατάργησης της Αμυγδαλέζας τον Φεβρουάριο 2015, ήταν όπως αποδείχθηκε εγκληματική. Αν συνεχισθεί αυτή η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος, τότε η προϊούσα ισλαμοποίηση της Ελλάδας είναι απλά θέμα χρόνου, χωρίς αυτό να αποτελεί συνωμοσιολογία αλλά ρεαλιστική εκτίμηση.

Η πολιτική ηγεσία, εμφορούμενη από παλαιολιθικές ιδεοληψίες, αρνείται επίμονα να υιοθετήσει υποδείξεις εξειδικευμένων κρατικών υπαλλήλων που έχουν πλούσια εμπειρία, γνώσεις και ικανότητες, αλλά αποτελούν «κόκκινο πανί», κάτι το οποίο εκμεταλλεύεται στο έπακρο η Αγκυρα. Η Τουρκία, με τη συνεχή παροχέτευση εκατοντάδων χιλιάδων μουσουλμάνων μεταναστών, δόθηκε με το πρόσχημα ότι ακολουθεί «την πονόψυχη πολιτική της Ε.Ε.» για τις δυστυχημένες υπάρξεις, κατά βάση των προσφύγων από τη Συρία, έναντι, φυσικά, πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, συνεχίζει να εφαρμόζει παρεμβατική ανθελληνική πολιτική στη Θράκη μέσω του τουρκικού προξενείου της Κομοτηνής, όπως έπραξε στην Κύπρο και πράττει στο Αιγαίο με την αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Τ. Ερντογάν εκμεταλλευόμενος την πρόσφατη επίσκεψη Μέρκελ στην Αγκυρα πέτυχε να διασφαλίσει κοινές περιπολίες μέσω ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, ερήμην της Ελλάδας και παρά την όποια αρχική αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης.

Ταυτόχρονα, οι τελευταίες κινήσεις κατασκευής φράχτη στα Σκόπια με τη συνδρομή κρατών της Ε.Ε. και η επαπειλούμενη επί διετία αποβολή της Ελλάδας από τη Schengen θα καταστήσουν την Ελλάδα «αποθήκη ψυχών», εξυπηρετώντας την επικίνδυνη νεοθωμανική επεκτατική πολιτική της Αγκυρας, όπως τη διατύπωσε στο βιβλίο του «Στρατηγικό βάθος της

Τουρκίας» ο πρωθυπουργός Νταβούτογλου. Η παλαιά δήλωση του εκλιπόντος προέδρου Οζάλ «δεν χρειάζεται πόλεμος με την Ελλάδα για την εκ νέου κατάκτησή της, απλώς μόνο η βαθμιαία αποστολή εκεί 3-4 εκατομμυρίων φανατικών μουσουλμάνων» γίνεται σήμερα πράξη από τον πρόεδρο Ερντογάν. Η στρατηγική αυτή είναι γνωστή και διατυπώθηκε με σαφήνεια στο βιβλίο «Τέχνη του πολέμου» του Σουν Τζου: «Η μεγαλύτερη τέχνη στον πόλεμο είναι να υποτάξεις τον εχθρό χωρίς μάχη». Αυτό πράττει και η Τουρκία απέναντι στην Ελλάδα με πολιορκητικό κλοιό την παράνομη μετανάστευση, αφού 2.563.000 πρόσφυγες αναμένουν εντολή προώθησης. Και έχει το θράσος ο Ερντογάν να απειλεί και να λέει «αν έως τώρα είχατε έναν Αϊλάν, σε λίγο θα έχετε 10.000-15.000 πνιγμένους Αϊλάν».

Επιβάλλεται η Ελλάδα να ακολουθήσει επιθετική πολιτική έναντι της Ε.Ε. και να απαιτήσει τα κέντρα υποδοχής να γίνουν στην Τουρκία και από εκεί να γίνεται η προώθησή τους στις χώρες τελικού προορισμού, χωρίς να θαλασσοπνίγονται αθώες υπάρξεις. Ενώ το ΝΑΤΟ, η εμπλοκή του οποίου εμπεριέχει κινδύνους για την Ελλάδα, για να είναι αποτελεσματικό, θα πρέπει να αναπτύξει χερσαίες δυνάμεις στην Τουρκία εμποδίζοντας τους διακινητές να αποπλέουν από τα μικρασιατικά παράλια. Αλλη ενδεδειγμένη λύση για τα κέντρα υποδοχής, αντί της κατασκευής τους στα νησιά Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κω και Λέρο, είναι η ναύλωση τριών επιβατικών πλοίων για κάθε νησί. Στο ένα να γίνεται ταυτοποίηση, στο δεύτερο προώθηση στα οδικά τέρματα και στη συνέχεια στις χώρες τελικού προορισμού και στο τρίτο θα επιβιβάζονται οι μη πρόσφυγες και θα γίνεται άμεσα η επανεισδοχή τους στην Τουρκία. Τα έξοδα επιβάλλεται να καλύπτονται μέσω της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής από την Ε.Ε. και δεν θα κατηγορείται η Ελλάδα ότι ταλαιπωρεί αθώες ψυχές, ενώ δεν θα υφίσταται καταστροφικές ζημιές ο τουρισμός.